



### Verlag van onze WANDELING op 23 mei 2019

Mol Postel was die namiddag “the place to be”. Een prachtig zonnige dag. Om 14 uur wachtte een Molse stadsgids ons gezelschap op aan de monumentale ingangspoort van deze imposante Norbertijnerabdij. Niet alleen Kempenaars, maar ook leden uit de Antwerpse en Limburgse contreien hadden zich zeer snel ingeschreven, want het aantal deelnemers was beperkt tot 25.

Vakkundig en geschiedkundig correct werden we gegidst. Vanuit de Middeleeuwen, via de Franse Revolutie, werden we naar het hedendaagse kloosterleven geleid. Af en toe een goeie mop en een humoristische kwinkslag zorgden mee voor voldoende afwisseling. Niet alleen de binnenkoer, maar ook de alomgekende kruidentuin en kaasmakerij kregen onze volledige aandacht. Een kaasproevertje en bessendrank waren ons deel, alvorens we de abdijkerk bezochten. Wat een pracht aan glasramen!

Na iets meer dan twee uur kwam een eind aan een boeiend verhaal over het dagdagelijks leven binnen de aloude kloostermuren.

Terwijl het merendeel van de groep zich begaf naar een zitje op het terras van Den Beiaard, stapten enkelen de abdijwinkel binnen voor de aanschaf van typisch streek- of een kruidenproduct.

Op het terras ging het er vrolijk en gezellig aan toe. De kwinkslagen ontbraken ook hier niet. Lotgenoten bij mekaar. Mekaar begripen. Mekaar stimuleren. Vragende partij zijn voor een volgende aangename samenkomst.

Genoten van een fijne namiddag, verlieten de laatsten Postel omstreeks 18 uur.

