

BEZOEK ABDIJ AVERBODE : 26 augustus 2021

Op de afgesproken plaats en dito tijdstip wachtte de gids ons op. Bij de begroeting stelden we reeds vast : een gedreven gids zou een fel geïnteresseerde groep op sleeptouw nemen.



Net binnen de omheining van deze imposante site kregen we een Geschiedenisles. Deze Norbertijnenabdij werd circa 1134 gesticht door Arnold II, graaf van Loon. Men leeft, werkt en bidt er volgens de regel van de H. Augustinus. Van de gemeenschap van 55 medebroeders verblijft ongeveer de helft in de abdij terwijl de andere helft actief is in Kerk en Samenleving, met name in de parochies in de omgeving. Alzo wordt het levensritme in de omliggende gemeenten bepaald.

In een beknopte les Aardrijkskunde – we kennen allemaal het Drielandenpunt Vaals (België – Duitsland – Nederland) – leerden we

hier het Drieprovinciënpunt kennen. Vlakbij vormen Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant dit provinciënknooppunt.



Op economisch vlak ontdekten we ook heel wat. Wie kent niet de schoolweekblaadjes uit onze kindertijd : Doremi, Zonnekind, Zonneland en ook de zo gegeerde Vlaamse Filmpjes. Hier ontstond en groeide een enorme drukkerij. Sinds enkele jaren heeft het drukken van religieuze en educatieve werken “buitenshuis” plaats en wordt hier het uitgeven en distribueren verzorgd. Aanpalend aan het drukkerijgebouw zagen we dat de paters ook mee evolueren met de tijd, nl. het openhouden van een kindercrèche voor hun vele werknemers.



Via een klein gebouw, de “Groenpoort” of “Pikkelpoort”, in feite de achterpoort van de abdij – vroeger uitgevend op de groentetuin – kwamen we aan de rand van de hoeve. Een geautomatiseerd, zeer modern ingericht melkveebedrijf wordt gerund door een jong gezin. Zij werken hier in loondienst en zorgen voor een 200-tal koeien, runderen en stieren van het Simmentaler Flechviehras. Een stevig ras, weinig onderhevig aan ziekten met een zeer degelijke melkopbrengst.



De abdijkerk mocht ook niet ontbreken. Waar op de meeste torens een bol en windhaan pronken, troonde hier een blinkend lam met kruisvaan boven het kruis uit. Tevens stelden we vast dat hier ook een grote Mariaverering kenmerkend is.





We sloten deze leerrijke en toch ook ontspannende wandeling af in het abdijcafé “Het Moment”. We werden er getrakteerd op heerlijke proevertjes van smakelijke abdijproducten : bier, brood, kaas, peperkoek en speculaas.

Nagenietend van dit alles konden we rustig napraten over koetjes en kalfjes en vergaten we zo toch weer voor een poos onze COPD-achtergrond. We vernamen, dat al uitgekeken werd naar een volgende activiteit. Het enthousiasme was groot. Men maakt in een ongedwongen sfeer kennis met lotgenoten. Een geschenkbonnetje voor een aandenken van deze zeer geslaagde COPD-ontmoeting bracht ons naadloos in de abdijwinkel. Iedereen ging met een meer dan goed gevoel huiswaarts.

Verslaggever Vic