



UITNODIGING WANDELING op 26.08.2021 – ABDIJ VAN AVERBODE



Deze abdij, wereldberoemd in Vlaanderen, ligt op de grens van 3 provincies, Antwerpen, Limburg en Vlaams Brabant!

Deze abdij heeft een rijke geschiedenis en werd reeds in 1134 gesticht op initiatief van Arnold II, graaf van Loon. Eeuwenlang zou de norbertijnerabdij het ritme van de omliggende gemeenschap bepalen.

We nodigen jullie dan ook uit op een boeiende reis, op een unieke en historisch waardevolle plek.

Ons bezoek begint met een rondleiding met een gids die ons honderduit kan vertellen wat hier allemaal gebeurde. Er werd destijds al snel aan landbouw gedaan : dit bestaat nu nog in een modernere vorm. De abdij had ook een washuis, een bakkerij, een huisbrouwerij, een uitgeverij en drukkerij (de meesten onder u herinneren zich de boekjes “Zonnekind” en “Zonneland” van in de lagere school).

Deze rondleiding gebeurt op maat en is toegankelijk voor iedereen : rolstoel, rollator, zuurstoftransporter... Wij vragen u dan ook om die donderdag **stipt om 13:30 uur aanwezig** te zijn! (Parking 1 aan HET MOMENT; samenkomst onder de luifel v/h Moment)



Na de rondleiding worden we getraceerd op een “proeverij” van hun producten (brood, kaas, bier, peperkoek en speculaas) in het belevingscentrum “Het Moment”



In het abdij café staat hun imposante huisbrouwerij waar verschillende Averbodebieren worden gebrouwen, die je alleen daar kan drinken.

En natuurlijk kan je je bezoek afsluiten met een kijkje in de Abdiwinkel - met een heel groot assortiment streekproducten maar ook boeiende boeken - en met een gezellig samenzijn.

Dank om u tijdig in te schrijven op info@copdvzw.be. Er is geen beperking in aantal deelnemers maar we moeten het aantal deelnemers reeds op **16.08.** melden aan de gidsenorganisatie en worden de inschrijvingen **afgesloten**.

Het COPDvzw – Team - Vic NEVELSTEEN - 0479/ 998386