



STADSWANDELING

VEURNE Donderdag 25/08/2022



Wie Veurne hoort, denkt meteen aan een klein maar gezellig stadje op een boogscheut van de kust met een prachtig historisch patrimonium. Veurne maakt deel uit van de Westhoek, een historische regio van 17 gemeenten met elk hun authentieke charme, mooie natuur en hun verleden. Veurne is ook gekend om de jaarlijkse Boetprocessie op de laatste zondag van juli. Veurnes bekendste ereburger is ongetwijfeld Will Tura. Ook Willem Vermandere, dichter, schrijver, schilder, beeldhouwer, muzikant is sinds 2000 ereburger van Veurne. Ook Paul Delvaux had een sterke band met de stad en



woonde in de Zwarte Nonnenstraat 19.

We organiseren een **geleid bezoek** op een rustig tempo en we bezoeken het Stadhuis, het Marktpllein, de Sint-Walburgakerk, het Stadspark en de Zwarte Nonnenstraat.

Een voorproevertje : het Stad- en Landhuis van Veurne is een pareltje van Vlaamse en klassieke Renaissance. Het Stadhuis was tijdens WO I het hoofdkwartier van Koning Albert I. Hij liet de Veurnaar Karel Cogge de onderwaterzetting van de IJzervlakte uitvoeren. In het Stadhuis bevindt zich het WO I-Belevingscentrum Vrij Vaderland.

AFSPRAAKPLAATS om **13.15u** Visit Veurne (toeristisch infokantoor) op de **Grote Markt, 29 8360 Veurne. We vertrekken stipt om 13.30u**

Parkeren : Gratis Parking voor auto's voor een langere tijd in de **Oude Vestingstraat** (naast de begraafplaats). Hier is plaats voor 80 wagens. Na 5 minuten wandelen ben je op de Grote Markt. Parkeren in het **stadscentrum** : **blauwe zone** (maximum gratis parkeren met parkeerschijf voor 2 uur).

Op de Grote Markt zijn er horecagelegenheden. Hier spreken we na onze wandeling af voor een onderonsje met gratis drankje, aangeboden door COPDvzw.

TOT WELDRA IN VEURNE! HET LEVEN IS MOOI (Will Tura)

INSCHRIJVEN VERPLICHT VIA info@copdvzw.be uiterlijk 15 augustus met vermelding NAAM en AANTAL DEELNEMERS.

Contact : Jean-Pierre Baillon 0476 69 02 37